

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2008

Så var det ånyo dags att sammanfatta ett år, dom går fort nu för tiden, tycker jag. När man börjar så tänker man att ”det har väl inte hänt så mycket”, men som alltid slås man av hur mycket som ändå hänt. Det är faktiskt en livaktig förening vi har, även om den kanske tidvis varit än livaktigare. En liten minskning av medlemsantalet har det skett de sista åren och 2008 hade vi 332 medlemmar.

Styrelsen har bestått av Sven Röstlund ordförande, Peter Ekström sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Sigrid Rejås, Gerd Höök, Kristina Andersson och Anna-Lisa Hellsing som övriga styrelseledamöter. Styrelsesuppleant har Margareta Persson varit. Styrelsen har haft sju styrelsemöten med god uppslutning och mycket har diskuterats.

Årsmötet var mycket välbesökt hela 24 personer som trotsade snöyran och kom för att årsmötesförhandla, lyssna på Elisabet Franzen från Svenska Bygdegårdars distriktsorganisation som pratade om Kulturåret. Maten kom från Kalaskocken och den var verkligen kalas, transporterad i snöstorm från Nora av undertecknad. Traditionsenlig kladdkaka á la Johan serverades till dessert.

Vid årsmötet fick styrelsen uppdrag att undersöka möjligheterna till vindkraftverk på torven så vi skulle kunna få en bättre och billigare elförsörjning. Det visade sig dock att det blåser för lite i Järle med omnejd för att det ska bli någon bra affär.

Byalaget är via Lasse Carlsson aktiv i nationella och regionala landsbygdsutvecklingsfrågor samt i projektet Leader Bergslagen. Vi deltar också i Nora bygderåd. Föreningen är också medlemmar/delaktiga i Nora Bergslags veteranjärnväg, NBVJ, Örebro föreningsråd, Sverok, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet. Vi har också fadderbarn via SOS barnbyar.

Vi står nu inför en hel del utmaningar, mer om detta vad gäller framtiden. Något som är mycket glädjande är att ett flera familjer med barn flyttat till Järle och lett till en väsentlig förnygring, något som även uppmärksammats av Nerikes Allehanda.

Järle byalag består ju av ett antal kommittéer som är mer eller mindre verksamma och som står för det som händer och sker. Verksamhetsberättelsen utgår därför från dessa.

BRO OCH SKEPP

Gångbron är ett litet sorgligt kapitel där vi inte lyckats komma någonstans på två år då det diskuterades på årsmötet att vi skulle göra något åt den. Vi har diskuterat fram och tillbaka och har nu en idé på vad vi skulle kunna göra. En form av hängbro där vi använder den befintliga bron som bas. Så snart vi har en kostnadskalkyl ska vi se om vi kan få bidrag för att bygga den.

”Skeppet” Järulan II har flyttats och ligger nu bättre nedanför gamla konsumbutiken, det har lett till att den använts mer vilket är glädjande.

BYABLADET

Bladet har som vanligt kommit ut med fyra nummer fyllda med information och reportage. Information om vad som hänt och vad som kommer att hända. Återkommande reportage har varit ”Lokala företagare” något som kan bli ett trevligt tidsdokument i framtiden. Sevärt i trakten är också något som återkommit. Vi har trogna annonsörer vilket ger tillskott till kassan.

CAFÈ OCH TURISM

Caféet har som vanligt varit igång och gett ungdomar möjlighet till sommarjobb och bybor och tillresta möjlighet till fika och glass i den trevliga miljö som stationen utgör. Förutom marknaden som var mycket välbesökt har det dock varit lite dåligt med besökare och

intäkterna har gått ner. Några bokningar av stationen hade vi under våren. En grillkväll för de boende i byn drog en glad skara som grillade och umgicks en kväll då vädret faktiskt var riktigt bra.

JÄRLEGÅRDEN

Några större saker har inte gjorts utan sedvanlig vår- och höströj. Huset behöver målas eller åtminstone tvättas, något att göra under 2009. En del uthyrning har skett, om än i blygsam skala. Lokalen utnyttjas också en hel del av ungdomar för filmkvällar, LAN och liknande.

KULTUR

Det stora evenemanget var utan tvivel Bo Hazells föredrag om resandefolket som led i Bygdegårdarnas kulturhelg. Cirka 40 personer kom och lyssnade under 2 timmar på intressant och tankeväckande information. Sen fick man möjlighet att umgås över en tallrik mustig soppa, gott bröd, kaffe och kaka.

Annat som gjorts är ljusstöpning i juletid då 35-40 personer uppdelade på två omgångar stöpte ljus så det stod härliga till.

Eftersom fotboll räknas som kultur bör också nämnas Fotbolls-EM under sommaren, som av entusiasterna sågs på Järlegårdens storbild.

MARKNADER OCH HANTVERKSMAGASINET

Sommarmarknaden fick äntligen kalasväder vilket gjorde att folk strömmade till 20 års jubilerande marknaden. Tyvärr lite dåligt med tåg, men god omsättning både för försäljare och café. Musikuppträdande av Open house och Kasperteater av Bröderna Bergkvist. Grillen gick het, kaninerna hoppade och tårttävlingen drog fem deltagare och där Agnes Törnvall tog hem förstapriset.

Hantverkermagasinet hade inte lika fint väder under resten av sommaren och under slutet juli och under augusti var det riktigt uselt. Detta ledde till färre besökare och mindre försäljning än tidigare år.

Julmarknaden blev inte av då det sista året varit vikande intresse både bland försäljare och besökare och en ökande konkurrens med många andra julmarknader.

MILJÖ

Vilande kommitté då det inte finns några aktuella ärenden.

STATION

Liksom på Järlegården har det skett höst och vårröjning med ut och inplockning av trädgårdsmöbler, rensning i rabatter, hängrännor, krattning av grus mm. Det finns ett stort renoveringsbehov av såväl station som uthus där vi för diskussion om detta med Järnvägsstiftelsen. Det finns även renoveringsbehov av köket för fortsatta kafésomrar.

UNGDOM

Planering för Öppna förskolan med start under 2009. Lite sparsammare aktivitet bland ungdomar i övrigt men visst rollspel och LAN har förekommit.

VANDRINGSLEDER

Vandringslederna är mycket populära utflyktsmål och kända över länet! Uppmärksammas ofta i pressen. Senaste tillskottet bland vandringsleder är Skärmarbodaleden som går till och runt Skansberget. Fantastisk fin utsikt och en led som kräver god fysik och rörlighet.

FRAMTIDEN

Som nämnts tidigare har vi haft en positiv inflyttning med unga familjer med barn vilket är glädjande för att ha en aktiv by. Som led i detta har Öppna förskolan startat igen. Däremot är det lite klent med ungdomar i åldern 10-13 år som vi tidigare haft Måndagsträffen för med så många som 30 talet ungdomar när det var som mest.

Gångbron är också något som vi måste få till under 2009, lutningen är betänklig och även om det inte är någon riktig rasrisk så måste vi få den bättre så vi kan utnyttja närmaste väg till buss och kunna ta oss till Skansberget utan att använda bil.

Den stora utmaningen är dock caféverksamheten och marknaden där "tungt namn" aviserat att man drar sig tillbaka. Finns det några som kan ta över? En riktig utmaning helt klart, för vad vore Järle utan café och sommarmarknaden?

En sista fråga som börjar få aktualitet är järnvägstrafiken mellan Nora och Örebro som diskuteras i inte alls realistiska termer. I de planer som dras finns tyvärr inte Järle med på kartan. Vi har tidigare tillskrivit berörda parter och önskat bli ett stopp på linjen då vi tycker vi kunde vara en bra plats med parkering av bilar för de närboende. Det är ju en väldig skillnad att bli en station på vägen med möjlighet att pendla till Örebro/Nora eller bara ha tåg som visslar igenom byn.

Som sagt det finns utmaningar för året.

Sven Röstlund ordförande