

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 FÖR JÄRLE BYALAG

Byalaget har 216 medlemmar. Ett litet tapp mot 2018, då det var 228.

Årsmötet 2019 samlade 22 personer.

Styrelsens ordinarie ledamöter: Hanna Wallsten, ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Kristina Andersson kassör, Sven Röstlund, Lena Lidberg och Claes Victorin. Gösta Tegner har varit suppleant. Vi har haft sju styrelsemöten under året.

I byalagets regi har följande aktiviteter ägt rum i Järle:

Musikpub med The Baghari-Hayes project arrangerades på hösten. Musikpuben brukar vara mycket uppskattad, denna gång var det dock lite klent med besökare.

Järlegården har i år varit mer utnyttjad än på länge. Dels uthyrning men framförallt med olika aktiviteter. Under våren var 3 av 5 vardagar bokade. Yoga måndag och torsdag och Tai-chi på tisdagar. Under hösten fortsatte yogan på måndagar, ett tappert försök till gympa på onsdagar gjordes, men dessvärre med för klen uppslutning. Dessutom lånar dagis Järlegården en gång i veckan. Här har vi också styrelsemöten, årsmöte och medlemsmöten när så behövs. Vår värmepump som hållit ovanligt länge har genomgått service så den förhoppningsvis ska hålla några år till. Plötsligt fungerade inte ljuset i stora salen. Det visade sig vara dimtändaren som gett upp, men som väl är finns det kunnigt folk som kan ordna sånt så nu lyser lamporna med nya LED glödlampor, bättre än någonsin.

Marknaden var välbesökt. Folk kom för att handla av hantverkare, fika på caféet och äta grillat från grillen. Möjligen var det lite färre barn än vanligt vilket märktes på kasperteatern som var lite glesare besökt än vanligt. Men Open house som spelade under dagen hade många åskådare som njöt i fulla drag av musiken. Det var så mycket folk som kom med tåg, bil, cykel eller gåendes så att det blev nytt omsättningsrekord igen. Speciellt då kommunen var välvilliga nog att via landsbygdsnämnden ge oss bidrag för underhållningen. Så då slapp vi den utgiften.

Kafésommaren: De stora kafédagarna blev som vanligt marknaden 30 juni och bakluckeloppisen 19 augusti. Helgerna gick också bra med tonvikt på lördagarna. Tio ferieungdomar har tillsammans med Kristina och Gösta klarat säsongen väl. Och med Gerds insats också, både med bak och som cafévärd i början på juni. För den yttre skötseln och då särskilt gräsklippningen i trädgården och Järlegården ska Morgan och Micke i Vänhem ha en eloge. Nytt inslag i "kafévintern" var tomtetågen andra adventshelgen med 800 vuxna och barn som invaderade perrongen vid sex tåguppehåll och det magnifika glöggbordet mot stationen där Linn och Felicia m.fl.

serverade glögg, saft och pepparkakor. Dåligt väder båda dagarna men alla var så nöjda med våra insatser.

Hantverksmagasinet har funnits i 20 år! Lika många år har Nerikes Allehanda gjort stora reportage om oss. Tack för det! Bra marknadsföring har det varit, kommer alltid fler besökare dagarna/veckan efter införandet. Den här säsongen hade vi 15 deltagare. Tre av dem var helt nya, Lisas och Karins fina barnkläder i egendesignade tyger och modeller samt Harriets vackra tygkassar dekorerade med återvunna broderier. Årets försäljning var god, som vanligt med stor variation i antalet besökare per dag. Flest besökare var det förstås de dagar ångtåget kom, därmed inte sagt att försäljningen var störst då. Hantverksmagasinet levererar ett bra tillskott till Byalagets kassa.

Söndagen innan skolan börjar anordnas sedan 2014 bakluckeloppis i Järle. I år hade vi ett 40-tal försäljare, de flesta vid sina bilar och en del vid bord i stationsträdgården. Och köpare strömmade till! Cafétet hade fullt upp, vilket även var bra för Byalagets ekonomi. Bakluckeloppisen genererar inte stor summa pengar till föreningen då NA tar (hutlöst?) mycket betalt för de små loppisannonser vi behöver ha både för att få försäljare och besökare. Liksom i fjol slapp vi vild parkering på Järle byväg tack vare p-förbudsskyltar som Ramudden lånade ut till oss. Tack för den sponsringen!

11/4 bjöd kommunens landsbygdsenhet in till förbättringspromenad i Järle. 8 politiker, 3 tjänstepersoner och 17 bybor samlades vid stationen och gick sedan runt i Järle och diskuterade förbättringar som önskas. Tex diskuterades gångbron. Något konstruktivt svar på byns önskan att få den reparerad fick vi dock inte. Den som vill veta mer om vad som sades under promenaden och vilka svar kommunen givit i efterhand, kan läsa hela protokollet på byalagets hemsida.

Byabladet kommer ut med fyra nummer per år. Sven Röstlund är redaktör och Gösta Tegner ser till att vi får lite historiska bilder och berättelser. Många företagare och föreningar har insett att detta är ett bra sätt att nå ut med sina händelser eller göra reklam för sig utan att behöva skicka ut flygblad eller annat.

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt material.

Facebook gruppen "Det händer i Järle" används flitigt för att sprida aktuell info.

Järle byalag är aktiva genom olika föreningar/organisationer. Till exempel Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägmuseum, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.

Avslutning

Ett år fullt med verksamhet och aktiviteter, tack vare alla engagerade bybor som bidrar med sin tid och sina kunskaper för att göra Järle med omnejd till en trivsamt plats att bo på. Att jobba tillsammans för att skapa trivsel kan också göra oss starkare när vi vill påverka beslutsfattare i frågor som rör oss lokalt.

Styrelsen för Järle byalag genom Hanna Wallsten, ordförande.