

## REKORDMÅNGA BARN PÅ KASPERVERKSTAD

Ja det blev verkligen publikrekord när Byalaget slog upp portarna för ytterligare en söndagseftermiddag med Kasper som tema. 22 barn och 12 föräldrar. Vad sägs om det. Men ordet var också spridit även utanför Järle med "förorter". Ända nerifrån Lillån kom folk.

Först bjöd Bröderna Bergkvist på föreställningen Uti Afrika. Där den elake jägaren Ernst Heminväg och hans betjänt Bojan kommer för att jag djur i Afrika. Men djuren visar sig vara för sluga och Ernst får dra sig tillbaka till England medans Bojan förälskat sig i Afrika och stannar och blir vän med djuren. En stundtals livlig föreställning som verkligen fick publiken att leva med. Och som den levde med! Man skrek, pekade och försökte på alla vis hjälpa djuren mot den elake jägaren.

Sen vidtog kasperverkstaden där man skulle göra sin egen kasperdocka. Till att börja med tar man en strumpa...



*Fascinerad, entusiastisk publik*

Det var så många barn att vi fick be att föräldrar skulle ta med strumpor som man kunde använda. Sen använde man: ögon, kronor, paljetter, garn, tråd mm och slutresultatet blev en stor mängd kasperdockor som sannolikt gav föreställningar hos mer än en familj! Vilken kreativitet och fantasi, till och med föräldrarna rycktes med i tillverkandet.

Så avslutade man med fika. Kaffe för de stora och saft för de små.

Till detta serverades Sigrids mumsiga sockerkaka. Jag tror alla var belåtna med den eftermiddagen. Inte minst vi som arrangerade den!

Inspirerar till nya aktiviteter.

Sven Röstlund



*Kasperdockstillverkning*



*En vacker prinsessa!*