

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR JÄRLE BYALAG

Det känns lite vemodigt när man skriver sin sista verksamhetsberättelse!? Men därför roligt att skriva om 2017 som blev ett bra år för Järle byalag, inte minst ekonomiskt. Men mest och bäst är utan tvivel caféverksamheten som nådde nya höjder och många besökare, samt en marknad som slog alla rekord.

Byalagets styrelse har bestått av: Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör samt övriga ledamöter Claes Victorin, Hanna Wallsten, Kristina Andersson och Petra Edin. Suppleant har Gösta Tegner varit. Styrelsen har haft sju möten över året. Årsmötet samlade 20 personer där vi förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar också diskuterade Järlegården, underhåll och hur vi borde nyttja den mer. God mat och dryck avåts under trevliga samtal. Medlemsciffran visar en blygsam minskning till 223 medlemmar.

Byalaget har varit mer eller mindre aktiva genom andra föreningar: Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora veteran och järnvägmuseum (NJOV), Leader Mellansjöländet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet samt Framtidsforum Ervalla. Vi är medlemmar i Örebro föreningsråd och, vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.

Barn och ungdom

Det började i januari med julgransplundring i Järlegården när Petra Edin och andra föräldrar bjöd in. Drygt 20 personer mötte upp och hade det trevligt och njöt av Sigrids bakverk bland annat. Under året har lekplatsen genomgått inventering och man fann en hel del skavanker som behövdes rättas till. Det gjordes till största delen av Jesper Sundqvist, för vilket han ska ha mycken tack. Dessutom har det skaffats fotbollsmål till fotbollsplanen/isbanan

I mellandagarna så bjöds det på bio, tack vare Sigrid så fick vi via Bygdegårdarnas riksförbund möjligheten att få en film att visa gratis. Inte nog med det, fraktfritt och inkluderat popcorn och tablettaskar! Åtta barn och några föräldrar mötte upp och hade en trevlig eftermiddag.

Bro och skepp

Bron står där den står med sin berömda lutning som tornet i Pisa och tyvärr har vi i dagsläget ingen som kan eller vill finansiera en ny bro. Däremot har vårt stolta skepp Järnan II sjösatts och tagits upp, och vad jag förstår även använts av bybor för fiske och båturer. Vår brygga som lades i förra året är kvar och har också den använts, ända in mot vintern (hu!).

Byabladet

Vår eminenta tidskrift fortsätter att komma ut med jämna mellanrum fyra gånger per år till alla medlemmar. Första numret är dock en stor utgåva som når alla i närområdet ca 7-800 blad, ända till Ervalla, Klysna, Lilla Mon, Axbergshammar mm via Gerd, Sven och Gösta som kuskar runt på alla småvägar och lägger bladet i brevlådorna. Här beskrivs traktens historia, saker som ska hända och som hänt. Ett trevligt tidsdokument. Vi har en hel del annonsörer, en del är med i varje nummer, några i något enstaka nummer. Givetvis flest i vårt värvarnummer som ju når ut till så många i hela trakten Ger en extra intäkt då byabladet kostar en del pengar att trycka. På hemsidan finns också bladet och då i färg, har ni inte sett det så gå in och se och läs.

Café och turism

Årets kafésommar var faktiskt den 32:a i ordningen. Starten skedde 1986 och inräknat feriepraktikanter (ca 260), extraungdomar och vuxna, så har verksamheten sysselsatt ca 300 personer under alla dessa år! Inte dåligt, tycker ni inte det? Nåväl, senaste upplagan 1:a juli

var som vanligt lyckad med nytt omsättningsrekord, beröm i massor från nöjda kunder och hyfsat väder, inte minst på marknaden som alltid är vår bästa kafédag. Näst bästa har minsann bakluckeloppisdagen i slutet av augusti blivit. Hoppas båda dagarna kan bestå framöver och då förstås hela kaféverksamheten men då får vi uppåå mer byalagsresurser än tidigare år. Anette Bredenberg som de senaste fyra åren arbetat upp kaféstandarden till den bästa någonsin, kanske inte kan vara med som tidigare. Vi får hoppas att det löser sig på något sätt.

Hantverk och marknad

Hantverksmagasinet gjorde på det hela ett bra år även om det i början av sommaren såg lite dystert ut då avfarten till Järle blev så dåligt skyltad på grund av vägbygget. Men så småningom tog det sig. Detta så att alla våra duktiga hantverkare som år efter år ställer ut sina alster till försäljning, väl organiserat av Gerd. Gerd är också ansvarig för bakluckloppis som nu börjar bli en tradition i mitten på augusti. Åter igen fint väder, med många försäljare och besökare. Det är nog fler säljare än på marknaden. Men upplägget är så enkelt och bra, man bara kommer med bilen öppnar bagageluckan, sätter upp bord och säljer till bra priser.

Sommarmarknaden kommer gå till historien som en av de bästa. Perfekt väder med lite moln cirka 20 grader. Det gjorde att det strömmade till massor med folk som kom för att handla av alla hantverkare och loppisförsäljare. Sen fikade man så det var en ständig kö vid caféet, där man fick slita hårt. Även grillbordet var välbesökt och de båda grillmästarna såg ganska grillade ut efter en hel dag vid grillbordet. Man njöt av musiken från Open house i trädgården och barnen deltog med liv och lust när Bröderna Bergkvists kasperteater gav sina föreställningar. Nytt omsättningsrekord blev det och det är bara att tacka att så många i byn hjälper till så det blir en så bra marknad.

Hemsidan

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt material. Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg också. Besöken på hemsidan har ökat igen till ca 25000 (+7000) besök /år. Hemsidan blir nog mer och mer ett erfarenhetsarkiv, där man kan göra en nostalgitripp om vad som hänt i byalaget under åren. Räkna också med att fylla på med mer äldre material allteftersom. Skulle tro att Facebook gruppen "Det händer i Järle" tar över mer vad gäller aktuell info också. Det är i dagsläget 308 (253 i fjol) personer i gruppen, och det är bara att anmäla intresse att vara med. Men kolla alltid in kalendern på hemsidan för Järlegårdens bokningsläge och även för andra aktiviteter som är på G i bygden. Det är förstås våra egna arrangemang, men det kan lika väl vara annat som händer i bygden som kommit till vår kännedom. Ha gärna också koll på "Bygdenytt" som speglar allt som händer i Ervalla och Järlebygden.

Järlegården

Den regelbundet återkommande aktiviteten har varit JärleYogan på måndagar. Under våren hade Birgitta C två grupper igång, som blev en, men något utökad under hösten. Men det har varit en del annat också, som våra styrelsemöten och andra föreningars möten, såsom Hela Sverige ska leva - Örebro läns årsmöte / 20 års jubileum och styrelseseminarium, Ervalla bygdelag har haft två möten och vi själva har haft julgransplundring, bio och musikpub.

Privatuthyrningen har ökat lite i år jämfört med i fjol, åtminstone vad gäller antal tillfällen och det är kul. Tyvärr hörde inte Lillåns skola av sig i år, vilket var lite synd. Det har varit en god tradition i rätt många år till nu.

I år har stora skötsel- och underhållsinsatser gjorts och kostnaderna har därför ökat en hel del. Det är främst tvätt- och måleriarbetena som gjordes i våras, men vi har färg till en strykning till. Det finns även andra behov som gör sig påmind, så nog finns det uppgifter att ta tag i till våren.

Våra bokare och nyckelutlämnare är familjen Wallstens i Majtorp.

Stationen

Vår- och höströjningsdagarna har på senare år blivit populärt att samlas kring, så även 2017. Byalagsgemenskapen stärks och det bjuds numera på riktigt gott käk och gofika. Förutom kånkandet på trädgårdsmöbler ut och in så ansas buskar och växter och grusytorna jämnas ut och en hel del annat inomhus blir gjort. Museirummet här packats ihop och återsänts till Länsmuséet.

Men allt har inte varit bra. Möblemanget, det gröna, är nu rejält slitet och trots alla lagningar av Björn och Morgan så måste allt fler möbler kasseras. Eftersom ingen nyanskaffning skedde under året så måste fler grupper köpas in till kaféstarten 2018. Elen blev också ett bekymmer förra året och den installerade jordfelsbrytaren ställde till det ordentligt i köket som ideligen blev utan ström. Till slut fixade Erik Höök det hela och den inköpta proffskaffebryggaren fungerade hur bra som helst.

Till sist ett tack till Gunnar Rosengren på Torven som såg till att fylla på lagret av planteringssäcken och jord. Och till Morgan för den stora grushögen.

Studie och kultur

Under våren hade vi trubadurafton på Järlegården i form av Åke Larsson som kom och talade om och spelade Dan Andersson och berättade om skogsfinnarna. Mycket stämningsfullt och vackert om diktarens liv och musik ur hans rikhaltiga repertoar. Tjugoåttio personer kom trots konkurrens från Melodifestivalen och bland dem en hel del som normalt inte brukar komma vilket var roligt. Under sommaren hade vi en musikkväll vid stationen med Carina Holmberg och Erik Slättberg fin musik en fin sommarkväll med gofika. Efter musiken tystnat tändes grillen och de 20 personer som hade samlats hade en trevlig afton i kvällssolen.

När höstmörkret så började falla var det musikpub igen, åter med The Baghari-Hayes project som spelar så det står härliga till. En del kan inte stå still bland publiken och handklappningar i takt med musiken sker nästan hos alla. Dylan, Stones, irländsk musik och mycket eget material bjuds det på under de timmar man spelar. Tyvärr var vi inte fler än fyrtio som kom och njöt av musiken och Svens mackor och allt drickbart som fanns.

Omställning hållbar bygd

Under året anordnades ett återbruksmingel vid stationen i juni. Utöver detta har inga aktiviteter ordnats som kan kopplas till kommittén. Odlingarna vid stationen lever dock vidare och håller cafégäster, pollinerare och rådjur med vissa nyttigheter. Styrelsen föreslår nu att kommittén som sådan avslutas, vilket inte alls hindrar att initiativ tas för nya hållbarhetsaktiviteter. Det kan såklart göras utan en särskild kommitté.

Avslutning

Det är med en lätt känsla av vemod jag skriver denna verksamhetsberättelse. Efter 15 år som ordförande varav de sista 11 i rad har man blivit rätt van. Men jag tycker inte att det ska vara ett evighetsuppdrag. Jag önskar den nye ordförande all lycka. Sen är det med stor sorg som vi får avtacka Lasse Carlsson som i mycket varit byalaget personifierat. Under 30 år har han kämpat med styrelsearbete, räkenskaper och men ett stort engagemang för hela landsbygdsfrågan på många olika sätt. Vi önskar honom all lycka i framtiden.

Det blir en utmaning för den nya styrelsen att driva byalaget vidare mot gamla och nya mål.

Sven Röstlund, ordförande (för sista gången)